

F I L M

“ B e n d a B i l i l i ”

“Benda Bilili” is het verhaal van een droom najagen. Lichamelijk gehandicapte muzikanten die wonen in Kinshasa, Congo, vormen samen een band, die ervan droomt om beroemd te worden. Door te zingen en te dansen proberen de bandleden, ook straatkinderen, aan de ellende te ontsnappen.

donderdag 8 oktober 2015

DE FRISSEL

(voormalig doopsgezinde kerk op de Kerkbuurt in Wergea)

19.30 uur inloop met koffie/thee. Aanvang film 19.45 uur. Na afloop is er gelegenheid om na te praten, met wat te drinken en te knabbelen erbij.

Toegang gratis.

‘ films van betekenis ’

georganiseerd door de ned. herv. gemeente Wartengahe