

# FILM AVOND



De Eerste Wereldoorlog is afgelopen. In een Duits dorp bezoekt Anna elke dag het graf van haar verloofde, die sneuvelde aan het front in Frankrijk. Op een dag merkt ze de Fransman Adrien op die bloemen op hetzelfde graf legt. Zijn aanwezigheid zo kort na de Duitse nederlaag verhit de gemoederen in het dorp, maar Adrien laat zich niet zomaar afschrikken. De ontmoeting tussen Anna en Adrien heeft een onverwachts effect op beide levens. Onzekerheden en angsten worden aangewakkerd, maar biedt ze beiden ook een bijzondere kans om de oorlog te verwerken en hun levensgeluk te hervinden.

## Welkom op deze filmavond

Donderdag, 15 febr. 2024

De Frissel, Kerkbuurt 10, Wergea

19:15 uur inloop met koffie/thee

19:45 uur aanvang film

Toegang GRATIS incl. koffie/thee en consumpties

*Deze activiteit wordt georganiseerd door de  
Herv. Gemeente Wartengahe en heeft een interkerkelijk karakter*  
[www.wartengahe.nl](http://www.wartengahe.nl)



