



KRYSTKUIER

Kerstavond, 24 december a.s., wordt het oude kerstverhaal in Wergea tot leven gebracht. Terwijl je door het sfeervol verlichte dorp wandelt maak je aan de hand van taferelen en verhalen o.a. mee hoe een eenvoudige timmerman verneemt dat zijn vriendin uit het niets een kind gaat krijgen. Hoe een heerser wil weten wie er allemaal in zijn land wonen, hoe mensen van ver aan de hand van een ster vreemde berichtjes krijgen en engelen, ja zelfs een heel engelenkoor, laat van zich horen! Op verschillende plaatsen wordt onderweg en aan het eind van de tocht muziek gemaakt.

De wandeling is ongeveer 2 km lang en geschikt voor jong en oud.
Afhankelijk van je tempo ben je één tot anderhalf uur onderweg.

De start is van 19.00 tot 19.15 uur vanaf de Wopkehoek.

Wij houden ons aan de dan geldende coronamaatregelen en je deelname is op eigen risico.

Loop je mee? Tot dan!

Krystkuier Warten-Wergea-Warstiens

*Alice, Botina, Jitske, Rinie, Dine,
Isabel, Jet, Mieke en Anne*

