

Startzondag, HV kerk in Warstiens.

Zondag 18 september is het weer zover: een nieuwe start van het kerkelijk seizoen. En deze keer doen we dat in Warstiens. De dienst begint een half uurtje later dan u gewend bent, namelijk om **tien uur**.

En dat heeft een reden: we varen namelijk meteen praam naar Warstiens. Vanaf **negen uur** opstappen in Warten, bij het museum, en daarna richting Warstiens. Bij (heel)slecht weer gaan we met zijn allen in de auto naar Warstiens.

Na de dienst in de kerk van Warstiens gaan we naar de boerderij van Piet Gerbens om te koffiedrinken en te lunchen.

Daarna varen we weer terug naar Warten.

Mensen die zich willen opgeven voor de lunch en/of praamvaren, kunnen dat doen bij,

Taeke de Jong: taekedejong@gmail.com

Alice Buizer: alicebuizer@gmail.com

Met vriendelijke groeten

Taeke de Jong