



# Underweis



**Hervormde Gemeente Wartengahe - Warstiens Warten Wergea**

**November 2024**

**41e jaargang no. 4**

**In de nummer**

**Pag. 2  
Onder de  
kersenboom**

**Pag. 3  
Herdenkings-  
dienst**

**Pag. 4  
Advent en Kerst**

**Pag. 6  
Vanuit de  
kerkenraad**

**Pag. 7  
Oecumenische-  
Dienst**

**Pag. 8  
Voedselbank**

**Pag. 9 en 10  
Kinderpagina**

**Pag.11  
Bel kerkadressen**

**Pag. 12  
Preekrooster**



Protestantse Kerk

Warten - Warstiens - Wergea



## Onder de Kersenboom: Groei, verbinding en verdieping in het samenzijn

**Taizé** - een dorpje in Frankrijk - is al heel lang voor veel mensen een fijne plek voor ontmoeting en samenzijn. Een opstapje misschien ook voor een gesprek. Want als je analytisch bent ingesteld, word je vooral aangesproken door vragen en gesprekken.

Zelf nadenken en kunnen zeggen wat je denkt. Ook willen weten wat er gezegd wordt.

De kritische vragen van anderen niet willen ontlopen. Daarop altijd bedacht zijn.

Wetend ook dat je mag struikelen of geen antwoord hebt.

Ervaringen die je bij blijven, die momenten met een groep in Taizé, een oecumenische gemeenschap in Frankrijk.

Taizé is de plaats waar in 1942 de Zwitserse frère Roger (broeder Roger Schutz) zijn huis openstelde voor vluchtelingen van het oorlogsgeweld. Na de oorlog groeide Taizé uit tot een plaats van ontmoeting voor mensen uit verschillende landen - vooral jongeren - een plaats voor groei, verbinding en verdieping. Geloven, hopen en liefhebben over grenzen van talen, culturen en religies heen. Mensen, jongeren verlangend naar verdieping in hun bestaan, deelden hun vragen en twijfels met elkaar: 'Wie ben ik', 'waar ga ik naar toe?', 'waar hoop ik op', 'waar zijn God en vrede?'

In Taizé kwamen de mensen drie keer per dag in de grote tent samen om samen stil te zijn, even los te laten, te luisteren naar woorden uit de Bijbel en samen te zingen.

Zingend gezegend zijn. Een bijzonder ervaring van Taizé. De rijke traditie die ons gegeven is en waar wij in staan, strekt tot dankbaarheid. Samen zingen met anderen. En stilstaan bij je levensvragen.

Verhalen ook uit verschillende culturen met soms mooie dromen.

Sommige zoeken nog hun weg.

Een wonderlijk gebeuren waarin God 'gebeurt', de deelnemers licht aan elkaar doorgeven.

Muziek en weloverwogen woorden zijn daarbij iets moois waar je elkaar in kunt verstaan.

De kracht van de liederen ligt in de korte tekst en de herhaling. En met elkaar zingen.

Veelal uit het hoofd, maar vooral ook uit het hart. Samen putten uit oude bronnen van liefde en wijsheid. Zingende gezegend zijn en ook zingend elkaar zegenen. Al zingend staat je hart open om te geven en te ontvangen, de zegen van geloof, hoop en liefde.

Ds. Alice Buizer-Tchiengang.

## Herdenkingsdienst

'Onzichtbare aanwezige verbondenheid'

Op 24 november is er in de Hervormde Kerk in Warten weer een herdenkingsdienst (gedachtenisviering). Op die dag staan we stil bij de mensen in onze dorpen die in het afgelopen jaar van ons zijn heen gegaan. Ze worden bij naam genoemd. Velen van ons kennen wel iemand om in het bijzonder bij stil te staan.

Onzichtbaar zijn zij aanwezig. De bekende rituelen zoals het noemen van hun namen en het meegeven van een licht en een steen met de naam van je nabestaande zullen niet ontbreken. Na het noemen van de namen op de lijst is er voor iedereen gelegenheid om een kaarsje te branden.



De grootste onzichtbare aanwezige in de kerk is de heilige geest, die de verbondenheid mogelijk maakt.



### Onvergetelijk

De naam waarmee zij zijn genoemd  
staat in Gods hand geschreven  
en zal door alle donker heen  
toch onuitwisbaar leven.

In Christus blijft die naam bewaard,  
naar Hem mogen zij heten,  
totdat de droom verkeerd in zien,  
geloven wordt tot weten.

## Uit de gemeente

Veel mensen uit ons midden, uit onze gemeenschap hebben hun verjaardagen gevierd.  
Van harte gefeliciteerd! Ook wie binnenkort jarig zijn.

Maar er was en is ook verdriet om het verlies van dierbaren en zorg vanwege toenemende  
afhankelijkheid en minder wordende zelfredzaamheid, gezondheidsproblemen. In de voor- en  
tegenspoed die wij ervaren proberen we elkaar te vinden en er voor elkaar te zijn.

We denken aan de zieken in onze gemeente, de mensen die moeten wachten op een behandeling,  
een operatie en hopen dat die spoedig komt en hopelijk verlichting of genezing gaat brengen.

Ook zijn er mensen die zorgen en verdriet hebben waarvan we het niet weten.

Wij wensen u allen veel sterkte toe!

### Kerkdiensten

Zondag 24 november (herdenkingsdienst) is de laatste zondag van het kerkelijke jaar.

Zondag 1 december begint het nieuwe kerkelijk jaar: Advent. Het duurt dan vier weken tot dat het Licht  
alles lichter zal maken! De verwachting van en het verlangen naar het licht proberen wij met mensen  
om ons heen op verschillende manieren vorm te geven.

### Belijdeniscatechese

Vanaf januari 2025 zal er in de gemeente Wartengahe belijdeniscatechese worden gegeven.

Iedereen die van plan is om belijdenis te gaan doen of die nieuwsgierig is naar belijdenis doen,  
is van harte welkom.

De data worden nog bekend gemaakt. De eerste datum zal in eind januari 2025 zijn.



Waarom is het belangrijk om belijdenis te doen?

- Als je belijdenis doet, kies je ervoor om volwassen in de kerkelijke traditie en gemeenschap te gaan staan;
- Je besluit om je gezicht te laten zien en kleur te bekennen;
- Je doet het voor jezelf, omdat je 'eraan toe bent';
- Je doet het voor de geloofsgemeenschap en voor de traditie, omdat je beide wilt versterken.

Sommigen zullen de stap vooral beleven als een 'willen horen bij de Heer', vanuit een sterke innerlijke behoefte of band. Anderen zullen de stap vooral beleven als een stap naar volwassenheid, of om te willen horen bij de plaatselijke kerkelijke gemeenschap of om redenen die misschien niet zo duidelijk benoembaar zijn. Het is allemaal goed. We kunnen het erover hebben.

Iets over de benadering van de belijdeniscatechese:

- Hoe is het om in deze tijd jezelf christelijk te noemen of anders gezegd, een christelijke identiteit aan te nemen? Juist in een tijd waarin die niet meer vanzelf spreekt?
- Wat is essentieel voor het christelijk geloof? Die vraag vraagt om een persoonlijk antwoord, een persoonlijke toewijding, maar de christelijke traditie heeft daarop al 20 eeuwen lang antwoorden gegeven. Zonder deze traditie zouden onze persoonlijke overtuigingen 'in de lucht hangen'.

Heb je vragen, twijfel je of het iets voor je is, schroom niet om contact met mij op te nemen of met een van onze contactpersonen, zie kerkblad /website.

Je bent van harte welkom, ook om eerst even te komen kijken en proeven om daarna te beslissen. De locatie wordt nog bekendgemaakt.

Ds. Alice Buizer-Tchiengang.

## **Advent en Kerst**

Advent, tijd van uitzien, verwachten en verlangen naar Kerst.

Kerst, het feest van de geboorte van de vredevorst. Het kind Jezus dat vrede brengt. Vrede, toekomst, een wereld waar je mens bent onder de mensen. Misschien ook zoals verwoord in de twee onderstaande gedichten.

### ***Het kind***

*Ons is geen toekomst, geen keuze gelaten:  
Wij moeten voort, verwart en hopeloos,  
in een cultuur van films en radio's  
en soms, wat over het verleden praten.*

*Niemand ontkomt er aan- alleen het kind  
is nog hetzelfde als voor duizend jaar:  
nieuw en verwonderd ligt het rond te staren.  
Alsof de wereld pas begint.  
O makker in ditzelfde grauw getij.  
Nog altijd komt het kind tot jou en mij.*



*Nog altijd kan de wereld opnieuw beginnen,  
In ieder kind kan het op nieuw beginnen.  
Zo lang God kinderen in ons midden zendt,  
Heeft Hij zich nog niet van ons afgewend.*

Muus Jacobse, 1963

### **Laten en doen**

*Laten we een wandeling maken  
door de stad  
We hoeven niks te zeggen  
De stilte is genoeg om elkaar te verstaan*

*Laten we een voorbijganger groeten  
We hoeven geen praatje te maken  
Een blik is genoeg  
om een brug te slaan*

*Laten we de handen uit de mouwen steken  
We hebben geen gereedschap nodig  
Een arm om de schouder is genoeg  
Om samen sterk te staan.*

Aboutaleb in afscheidsrede als burgemeester van Rotterdam.

Kerst komt elk jaar terug en steeds met nieuwe ogen staan wij daarbij stil. Met vooral als doel iedereen mee te nemen. Behalve de reguliere kerkdiensten is er in december daarom ook een oecumenische viering.

Op 15 december, de derde zondag van Advent, is er een oecumenische Advent zangdienst. Zie de rubriek bij de diensten en op de website.

En in de nacht van 24 december is er in Warten ook weer een kerstnachtwandeling, "krystkuier".

Tot slot

We sluiten weer een jaar af waarin naast vreugde ook zorgen en verdriet werden gedeeld.  
Als gemeente blijven wij verlangen en nadenken over de toekomst.

'Houd moed, heb lief' deze woorden gaan met ons mee. Een waardevol houvast.

Wij wensen u/jou goede kerstdagen, een hoopvolle jaarwisseling en een gezond en gezegend nieuwjaar toe.

Namens de kerkenraad,  
Ds. Alice Buizer-Tchiengang.



## Vanuit de kerkenraad

Als ik dit stukje zit te schrijven zie ik buiten dat de herfst nu echt is begonnen, een nieuwe periode wat betreft het weer, maar ook voor ons als gemeente.

Zondag 13 oktober was onze startzondag. Na een korte dienst door ds. Alice Buizer, kwamen er gemeentelijke mededelingen over onze kerk ter sprake.

Het beleidsplan is dit jaar aangepast en door de kerkenraad goedgekeurd. Met enkele kerkenraadsleden voor eventuele uitleg, heeft u dit kunnen inzien in "de Frissel" en wordt nu op de website van onze kerk geplaatst.

De kerkvoogdij gaf uitleg waar ze mee bezig zijn, zo ook de diaconie. Na een aantal vragen werd dit deel van de dag afgesloten.

Harma verzorgde een bijbelse quiz waar wij allen onze kennis van de bijbel weer konden testen en dat viel best tegen, maar met veel hulp van elkaar kwamen we eruit.

De dag werd afgesloten met een heerlijke lunch en veel lekkers zoals, soep, belegde broodjes, fruitsalade en pannenkoeken waar iedereen heerlijk van smulde. Wij kunnen wij terugzien op een fijne en goede zondag.

De kerkdiensten van Warstiens worden in de maanden november, december, januari, februari en maart in "de Frissel" gehouden. Het dak en verder wat nodig was is inmiddels geïsoleerd, zodat het verwarmen van het gebouw nu veel beter is en we de stookkosten zo laag mogelijk kunnen houden.

De laatste zondag van het kerkelijk jaar is op 24 november. Dan sluiten wij het kerkelijk jaar af met een herdenkingsdienst in Warten. Hier herdenken wij alle overleden mensen uit onze 3 dorpen Wergea, Warten en Warstiens. Wij hopen weer op een goede dienst.

Namens de kerkenraad, Janneke de Ruiter.

## De bloemen van onze gemeente gingen naar

### September

08 Roel Bouwmeester	Warten
15 Siemen v.d. Berg	Warten
22 Mevr. Lutz Jacobie	Warga

### Oktober

06 Mevr. Tjippie Hoekstra	Warten
13 Dhr. Johannes Heddema	Warga
20 Fam. van Gogh	Warstiens
27 Mevr. Trienke Bouwma	Warten

### November

03 Evert Bossema	Warga
------------------	-------





*Zondag 15 december 2024*

**Oecumenische Adventsviering**

**NACHT VAN VREDE**

St. Martinuskerk, Wergea

Aanvang: 10.00 uur

m.m.v. het Popkoor o.l.v. Reinout Weima

Voorganger: ds. Alice Buizer-Tchiengang

Organist: Jan Swart

Na afloop wordt er koffie, thee, water en fris aangeboden.

**JONG EN OUD VAN HARTE WELKOM!!**



*"Young Astronomer" van Brian*



## Voedselbankactie 2024

Mensen en kinderen sterven van de honger,  
dagelijks zie je het op tv,  
Mensen oud en mensen jonger,  
hoe heeft de wereld er vrede mee?

Kunnen we er iets aan doen  
of het enkel maar betreuren?  
Erger je je geel en groen  
of denk je: Hier zal het niet gebeuren!

Armoede in Nederland is geen kwestie van kinderen die doodgaan van de honger. Het is wel een kwestie van ouders en kinderen die langzaam maar zeker in een wurggreep terecht komen door een continu gebrek aan geld. Om deze mensen te steunen organiseren wij dit jaar, net als voorgaande jaren, weer een voedselbankactie. Hiervoor hebben we uw hulp nodig!

### Wat kunt u doen?

Bij de voedselbank is altijd vraag naar lang houdbare producten. Hierbij gaat het om producten als: pasta, rijst, couscous, aardappelpuree, pastasauzen en mixen, soep, ontbijtgranen, broodbeleg (jam, pindakaas, vlees en vis in blik, aardappelen, harde groenten (bieten, wortels, koolsoorten, blik- en potgroenten), fruit in blik, zonnebloem- of olijfolie, houdbare melk, wasmiddel, toiletartikelen, babyvoeder, enz.

**Deze producten kunt u van zaterdag 7 december t/m vrijdag 27 december inleveren bij:  
De Supermarkt in Wergea, Fam. van Werkhoven (De Greiden 6 te Warten),  
de katholieke kerk in Wergea, de doopsgezinde kerk in Grou en de gereformeerde kerk te Warten**

Mocht u de voedselbank op een andere wijze willen ondersteunen, dan kan dit door donateur te worden, het geven van een gift (NL79 RABO 0131 3398 34 t.n.v. voedselbank Leeuwarden) of door u aan te melden als vrijwilliger (tel: 058-2553994, e-mail: info@voedselbankleeuwarden.nl).

**Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!**

Met een vriendelijke groet,  
De diaconieën van de kerkgemeenschappen van Warten, Wergea en Warstiens.





## Alle kleuren samen wijs

Lang geleden, toen de kleuren nog jong en eigenwijs waren, ontstond er ruzie. Elke kleur begon op te scheppen dat hij de beste, de belangrijkste en de nuttigste was.

Groen zei: 'Het is duidelijk dat ik de voornaamste ben. Ik ben het teken van leven en hoop. Ik werd gekozen tot kleur van gras, bomen en bladeren. Zonder mij zouden alle dieren sterven. Kijk rond op het land en je ziet mijn schoonheid.'

Blauw onderbrak haar: 'Jij denkt alleen maar aan de aarde, maar kijk toch eens naar de lucht en de zee. Die geven ruimte en vrede en rust. Zonder mij zijn jullie niets anders dan een stelletje druktemakers.'

Geel grinnikte: 'Jullie zijn allemaal zo serieus. Ik breng gelach, vrolijkheid en warmte in de wereld. De zon is geel, de maan is geel. Telkens als je naar een zonnebloem kijkt, word je onwijs vrolijk. Zonder mij is er geen plezier.'

Hierna begon Oranje op te scheppen: 'Ik ben de kleur van gezondheid en kracht. Ik ben zeldzaam en kostbaar. Denk maar aan hoe gezond wortels en pompoenen, sinaasappels, mango's en papaja's zijn. Je ziet mij niet elke dag, maar als ik de hemel kleur bij zonsopgang, is dat zo prachtig, dat niemand meer aandacht aan iets anders kan schenken.'

Rood hield het niet langer meer uit. Hij schreeuwde: 'Ik ben de heerser over jullie allemaal. Het levensbloed. Ik ben de kleur van gevaar en dapperheid. Ik ben bereid te vechten voor een goede zaak. Ik breng vuur in het bloed. Ik ben de kleur van liefde.'

Purper stond op. Zij was heel groot en sprak heel plechtig: 'Ik ben de kleur van koningschap en macht. Koningen hebben mij tot hun kleur gekozen, want ik ben een teken van waardigheid en wijsheid. Over mij hebben de mensen geen twijfels of vragen. Zij luisteren alleen maar en gehoorzamen.'

Indigo sprak veel rustiger dan alle anderen, maar niet minder eigenwijs: 'Denk eens aan mij. Ik ben de kleur van de stilte. Jullie merken me nauwelijks op. Ik vertegenwoordig het nadenken en het diepe water. Ik ben onmisbaar voor stilte en rust van binnen.'

Zo gingen de kleuren door met opscheppen over hoe bijzonder en wijs ze waren. Hun ruzie werd luider en luider. Plotseling werden ze opgeschrikt door een stralend witte bliksemflits. De donder rolde en dreunde. De regen stroomde meedogenloos neer. Van schrik vergaten de kleuren hun ruzie, bogen zich angstig naar de grond en kropen dicht tegen elkaar, op zoek naar wat steun.

Blauw en geel kropen dicht tegen groen aan en oranje glimlachte vriendelijk naar rood.

Toen sprak de Regen: 'Dwaze kleuren. Waarom vechten jullie met elkaar? Waarom probeert ieder de anderen te overheersen? Weet je dan niet dat God jullie allemaal heeft gemaakt? Elk voor een ander doel, met ieder een eigen wijsheid. Hij houdt van jullie allemaal. Hij heeft jullie samenwerking nodig. Reik elkaar de hand en ga met mij mee naar de Zon. God wil jullie langs de hemel spannen, in een grote kleurenboog, als herinnering aan zijn Liefde en teken van hoop, als uitnodiging om sámen wijs te zijn.'

Zo komt het dat, wanneer Zon en Regen samenwerken, de kleuren samen een regenboog van de aarde naar de hemel vormen.

Als belofte dat God met ons verbonden is. En als een uitnodiging ook aan ons, om aardig te zijn voor elkaar en elkaar te helpen, want samen ben je wijzer dan alleen.

*Een verhaal naar aanleiding van  
Genesis 9 uit het Oude Testament*







## Belangrijke adressen:

### Voorganger:

Ds. Alice Buizer-Tchiengang,  
De Welle 48, 8939 AT Leeuwarden.  
Tel. 058-2159100  
Fax. 058-2990529  
E-mail: [alicebuizer@gmail.com](mailto:alicebuizer@gmail.com)

### Ouderling/Contactpersoon voor het pastoraal werk:

Janneke de Ruiter-Donkersloot,  
Palmastrjitte 6, 9005 MJ Wergea.  
Tel. 058-8435549  
E-mail: [pw@deruiteragro.com](mailto:pw@deruiteragro.com)

### Ouderling/preekvoorziening:

Fokje Hoekstra-Oosting,  
Hoofdstraat 66, 9003 LL Warten.  
Tel. 058-2552271  
E-mail: [fokjehoekstra66@gmail.com](mailto:fokjehoekstra66@gmail.com)

### Ouderling :

Aletta Vries  
Meagere Weide 10, 9003 MG Warten  
Tel. 06-48834122  
E-mail: [vries.aletta@gmail.com](mailto:vries.aletta@gmail.com)

### Diaken:

Harma Landheer,  
Stukleane 6, 9003 XR Warten.  
Tel. 058-2551746  
E-mail: [ghlandheer@hotmail.com](mailto:ghlandheer@hotmail.com)

### Diaken:

Grietje van der Velde-Bilstra  
De Mieden 36, 9003 MS Warten.  
Tel. 06-12289552  
E-mail: [pietengrietjevandervelde@gmail.com](mailto:pietengrietjevandervelde@gmail.com)

### Diaken:

Leentje Kalsbeek-van der Woude  
De Terp 30  
9005 NP Wergea  
Tel: 058-2551218  
E-mail: [kalsbeekleentje@gmail.com](mailto:kalsbeekleentje@gmail.com)

### Voorzitter, penningmeester en administrateur van het College van kerkrentmeesters:

Piet van der Velde,  
De Mieden 36, 9003 MS Warten.  
Tel. 06-46172840  
E-mail: [pietengrietjevandervelde@gmail.com](mailto:pietengrietjevandervelde@gmail.com)

### Kerkvoogdij:

Wouter Schuurman  
Warstienserdyk 1a  
9005 XM Wergea  
Tel: 058-2896595  
E-mail: [annschuurmans@hotmail.com](mailto:annschuurmans@hotmail.com)

### Kerkvoogdij:

Froukje Hoekstra  
Oeble-om-wei 4  
9004 XZ Warstiens  
Tel. 058-2552036  
[hoekstrajepma@gmail.com](mailto:hoekstrajepma@gmail.com)

### Kerkvoogdij:

Dick de Ruiter  
Geate Mar 7  
9005 XJ Wergea  
Tel: 058-2551381  
[familie@deruiteragro.com](mailto:familie@deruiteragro.com)

### Redactie Kerkblad:

Antsje de Boer v.d. Woude,  
De Marren 45, 9005 NS Wergea.  
Tel. 058-2552329  
E-mail: [boerdejan@kpnmail.nl](mailto:boerdejan@kpnmail.nl)

### Contactpersonen kerkgebouwen:

#### Kerk Warten:

Piet van der Velde,  
De Mieden 36, 9003 MS Warten.  
Tel. 06-46172840  
E-mail: [pietengrietjevandervelde@gmail.com](mailto:pietengrietjevandervelde@gmail.com)

#### Kerk Warstiens:

Hedzer Weijer,  
Buorren 6, 9004 XW Warstiens.  
Tel. 06-38187604  
E-mail: [hyweijer@gmail.com](mailto:hyweijer@gmail.com)

#### Kerkgebouw "de Frissel Wergea":

Leentje Kalsbeek-van der Woude  
De Terp 30  
9005 NP Wergea  
Tel: 058-2551218  
E-mail: [kalsbeekleentje@gmail.com](mailto:kalsbeekleentje@gmail.com)

#### Bankrelaties:

**College van Kerk- rentmeesters:**  
Banknummer: NL68 INGB 0000 6406 45.  
t.n.v.: Kerkvoogdij Wartengahe te Warten.

#### College van Diakenen:

Banknummer: NL40 RABO 0373 7396 56  
t.n.v.: Diaconie Warten.



Hervormde  
Gemeente  
Wartengahe



Protestantse Kerk

Warten - Warstiens - Wergea

Kijk ook eens op de  
website

[www.wartengahe.nl](http://www.wartengahe.nl)

Kopij inleveren voor  
13 januari 2025 bij:

Antsje de Boer  
[boerdejan@kpnmail.nl](mailto:boerdejan@kpnmail.nl)

## Preekrooster

### November 2024

03	09.30 uur	Wergea	Ds. A. Buizer-Tchiengang In de Frissel	Org. A. Brouwer
10	09.30 uur	Warten	Ds. J. van der Meer	Org. Jelle Visser
17	09.30 uur	Wergea	Dhr. T. de Jong In de Frissel	Org. Tj. Reitsma
24	09.30 uur	Warten	Ds. A. Buizer-Tchiengang Herdenkingsdienst	Org. A. Brouwer

### December 2024

01	09.30 uur	Wergea	Ds. A. Buizer-Tchiengang In de Frissel H.A.	Org. Jelle Visser
08	09.30 uur	Warten	Ds. D. Bargerbos	Org. Tj. Reitsma
15	09.30 uur	Wergea	Ds. A. Buizer-Tchiengang In de R.K. kerk Eucumenische dienst	Org. Jan Zwart
22	09.30 uur	Warten	Dhr. T. de Jong	Org. Mea Stelma
24	's avonds	Warten	Krystkuier	
25	09.30 uur	Warten	Ds. A. Buizer-Tchiengang Eerste Kerstdag met het koor Ynspiraasje	Org. L. Wiersema
31	19.30 uur	Wergea	Ds. A. Buizer-Tchiengang In de Frissel	Org. R. Dijkstra

### Januari 2025

05	09.30 uur	Wergea	Ds. A. Buizer-Tchiengang Koffie na de dienst	Org. Jan v.d. Wal
12	<b>Geen dienst</b>			
19	09.30 uur	Wergea	Dhr. T. de Jong In de Frissel	
26	09.30 uur	Warten	Ds. A. Buizer-Tchiengang	Org. Jan Zwart

