



Underweis



Hervormde Gemeente Wartengahe - Warstiens Warten Wergea

September 2024

41e jaargang no. 3

In de nummer

Pag. 2

Onder de
kersenboom

Pag. 3

Jaar thema

Pag. 4

Uit de

gemeente en
kerkenraad

Pag. 5

Bloemengroet

Pag. 6 en 7

Vredesweek

Pag. 8

Startzondag

Pag. 9

Groot huis

bezoek

Pag. 10

Kinderpagina

Pag. 11

Belangrijke

adressen

Pag. 12

Preekrooster



Protestantse Kerk

Warten - Warstiens - Wergea



Onder de Kersenboom - Een nieuw begin -

Of ik ontspannen teruggekomen ben van vakantie in Kameroen. Dat was de afgelopen weken een veel gestelde vraag waarmee een gesprek begon. Ja, het heeft ontspanning gegeven om een paar weken vakantie te nemen, in een andere omgeving te zijn. Maar bij een vakantie met je geliefde bij familie ver weg, is 'ontspanning' niet het eerste woord dat bij mij binnenkomt. Er was een warm weerzien van de familie. In de eerste plaats van mijn lieve moeder, maar ook de schoonheid van de mensen en het land. Met een nieuwe blik en een nieuwe energie zijn wij teruggekomen. Energie die weer ingezet kan worden voor alle zaken die weer opstarten. School-, mensen- en kerkenwerk.

Ergens heeft de start na de zomervakantie iets weg van een nieuw begin, hoewel veel dingen gewoon doorgaan zoals ze voor de zomer waren. Maar toch. Ik moet denken aan mijn middelbareschooltijd, waar het nieuwe schooljaar begon met een nieuwe agenda.

Helemaal leeg nog. De boeken fris gekaft. Het ontbrekende schoolgerei weer netjes aangevuld.

Klaar voor een nieuw schooljaar, een nieuw begin. Waar je voor de zomervakantie nog werkte aan de laatste loodjes, om over te gaan naar de nieuwe klas, met een lege schoolagenda.

Opnieuw beginnen. Opnieuw kúnnen beginnen. Opnieuw mógen beginnen met een schone lei.

Is dat ook niet de kern van het Christendom? Deze essentie overstijgt het voorbeeld van de lege schoolagenda. Want deze tijd van het jaar roept de kracht van opnieuw beginnen wel bij me op.

Velen van ons zijn met die vaste schema en ritme, het georganiseerde leven, opgegroeid.

Volgens het woestijnverhaal in de Bijbel zijn wij steeds onderweg. Het is een verhaal dat mij steeds weer raakt. Het volk dat door de woestijn gaat en dan denkt dat ze er al bijna is, in het beloofde land. En dan komt er weer iets tussen....en staat ze weer aan het begin. Maar het volk herpakt zich. Daar haal ik veel kracht uit. Na het vertellen van dit verhaal in de klas stelde ik een verdiepvingsvraag: "gaat dit verhaal misschien ook een beetje over jou?"

Een kind zuchtte en zei "ik moet altijd weer mijn koffer pakken. Als ik bij mama ben, wil ik bij papa zijn en andersom."

In het pastoraat merk ik dat ook volwassen mensen dit woestijnverhaal herkennen in hun leven. Dat het hun leven raakt. Na een situatie van ellende inzien dat een nieuwe start mogelijk is. Dat ze opnieuw mogen beginnen. Dat God een God is die niet loslaat wat zijn hand begon, ook al merken we in onze ellende misschien niets van God. Dat God een God is van bevrijding.

Mijn boek - ik sla het op - is wit!

*De letters, eenmaal hier geschreven,
zijn spoorloos als door wind verdreven.*

Geen taal, geen teken is gebleven.

Welk een vrijheid en welk een taak!

Zusters, het is of ik ontwaak.

Het is mij, of ik boeien slaak

waar ik mijzelf mee had gebonden.

Dit was mijn boek. Het werd mijn zonde.

't Is heen. Ik heb een weg gevonden.

(uit: Martinus Nijhoff – Des Heilands tuin)



Ds. Alice Buizer-Tchiengang.



Het jaarthema PKN 2024/2025: 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk'

Het nieuwe jaarthema van de PKN is 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk'. Wij sluiten ons hier als Hervormde gemeente Wartengahe bij aan.

'Als nieuw!'

Het jaarthema van de PKN 2024/2025 roept ook wat reacties op in kerkelijk Nederland.

'Als nieuw! Hoe dan? Gaat het hier dan om nieuwe leven te geven aan oude dingen, om tweedehands spullen die 'als nieuw' aan geboden worden op marktplaats.

Of gaat het hier toch om wat anders?



Illustratie bij het jaarthema PKN 2024/2025: 'Als nieuw!'

Het jaarthema is inhoudelijk gebaseerd op het hoofdstuk 'Van U is het Koninkrijk' uit de visienota van de Protestantse Kerk. Als wij leven in het licht van Gods Koninkrijk, gaan we dingen weer zien als nieuw.

Wij kijken met een open blik om ons heen en proberen te ontdekken waar iets van oplicht.

De Protestantse kerk Nederland verwoordt waar zij zich in onze tijd en situatie toe geroepen voelt. Het jaarthema 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk' bemoedigt. Gods licht schijnt voor de hele schepping. Het is ook een uitdaging om verantwoordelijkheid te nemen voor de medemens en voor de schepping. Het evangelie van Gods koninkrijk is niet aan een bepaalde plaats gebonden, is niet voor later. Nee, het is voor hier en nu, waar mensen leven als door God bedoeld. In de gelijkenissen houdt Jezus ons steeds een ander perspectief voor, roept Hij ons tot een nieuwe levenshouding met een nieuwe kijk op je medemens, jezelf en de wereld om je heen. We gaan in het nieuwe seizoen vast nog meer ontdekken.

Ds. Alice Buizer-Tchiengang.



Uit de gemeente.

De vakanties zijn weer voorbij. We hopen dat iedereen een fijne zomer heeft gehad. Dat de scholieren plezier op school zullen hebben en een goed schooljaar.

We zijn dankbaar voor wie weer terug zijn uit het ziekenhuis en aan het herstellen zijn.

Voor wie wacht op een onderzoek en voor allen die worstelen met ziekte en leed, bidden wij dat de Heer hen genezing, vertrouwen, bemoediging en kracht schenkt.

In Mattheüs 25 zegt Jezus over het kleden wie naakt zijn, het voeden van de hongerigen, voeden en onderdak bieden aan wie geen huis heeft: 'Alles wat jullie voor de minsten hebben gedaan, dat hebben jullie ook voor mij gedaan.'

Natuurlijk steken we als kerkgemeenschap de handen uit de mouwen om helper te zijn waar geen helper is. Maar daarnaast is het verrijkend om onszelf de vraag te stellen hoe de contacten die hierbij plaatsvinden ons als kerkelijke gemeenschap kunnen voeden en inspireren.

Ds. Alice Buizer-Tchiengang.

Vanuit de Kerkenraad.

De vakantie voor veel van onze kerkenraadsleden zit er weer op en voor een enkele ligt er nog een vakantie in het vooruitzicht.

Ook de scholen zijn weer begonnen voor groot en klein, het mooie weer heeft ons allen weer energie gegeven om onze taken weer op te pakken .

Wij hopen ook dat onze gemeenteleden allen een goede vakantietijd hebben gehad, ook al bent u niet weggeweest toch heeft kunnen genieten van het mooie zomerweer en de bezoeken van kinderen en kleinkinderen, vriend of vriendin.

Ik kan mij herinneren dat mijn ouders, toen zij op leeftijd waren en niet meer op vakantie konden, vaak zeiden: "Wij zijn weer blij dat de vakanties voorbij zijn en dankbaar dat iedereen weer gezond thuis is gekomen".

Ook hier in onze kerkelijke gemeente zijn wij weer dankbaar om elkaar te begroeten na een periode van vakantie in onze wekelijkse kerkdiensten.

Verder in deze "Onderwijs" staan een aantal uitnodigingen voor onze gemeenteleden. Leest u ze rustig door en wij hopen dat velen van u zich opgeven.

Janneke de Ruiter.



De bloemen van onze gemeente gingen naar:

Juni 2024

16	Mevr. Sjoerdsje de Groot-de Visser	Warga
23	Johannes de Groot	Warten

Juli 2024

07	Johannes en Mannie de Boer	Wergea
14	geen dienst	
21	Dhr. Gerard de Vries	Warten
28	geen dienst	

Augustus 2024

04	Dhr. Tom Kamsma	Wergea
11	geen dienst	
18	Dhr. Theun Zwart	Wergea
25	Mevr. Jannie v/d Leest	Warten

September 2024

03	Dhr. Wytze Veenstra	Wergea
08	Dhr. Roel Bouwmeester	Warten





Vredesweek

Met kinderen praten over oorlog en vrede

Van 14 t/m 22 september 2024 wordt in veel kerken aandacht besteed aan de vredesweek. (De vredesweek is een jaarlijks terugkerend initiatief van Pax; zie www.paxvoorvrede.nl.) Ook met de kinderen kan in deze periode aandacht worden besteed aan het thema 'Vrede'.



Op deze bladzijden vindt u een verhaal met gespreksvragen, een werkvorm en enkele suggesties voor het reageren op vragen van kinderen. Wilt u meer tips? Download dan het gratis katern 'Deel je zorgen, deel je hoop' – Praten over oorlog en vrede (kwintessens.nl).

Verhaal:

Oorlog om een druppel honing

Hoe ontstaat een oorlog? Soms begint het met iets kleins en groeit het uit tot iets groots, zoals in dit verhaal.

Er was eens een jager die met zijn hond op stap ging. In een grot vond hij een kuil, die met zoete bijenhoning gevuld was. Voorzichtig schepte de jager wat van de honing in zijn waterzak. Hij nam het mee naar de stad en ging naar de oliekoopman. Die wilde de honing van hem kopen voor een mooie prijs. Voorzichtig schonk de oliekoopman de honing in een vat. Het ging bijna helemaal goed, maar één druppel honing viel op de grond. Meteen kwam er een vogel aan, die de druppel opdronk. Maar terwijl de vogel dat deed, sprong de kat van de koopman tevoorschijn om de vogel te grijpen. Toen de hond van de jager dat zag, dook hij op de kat en beet hem in zijn nek. 'Blijf van mijn kat af!' riep de koopman. Hij pakte een stok en sloeg de hond van de jager. Dat liet de jager niet gebeuren; hij pakte de stok van de koopman af en begon daarmee de koopman te slaan. De koopman schreeuwde het uit, zodat zijn burens eraan gerend kwamen om de jager te grazen te nemen. De jager kon net op tijd vluchten naar het dorp waar hij vandaan kwam. Daar verzamelde hij een club sterke mensen; samen trokken ze naar het dorp van de koopman om wraak te nemen. Het werd een ware veldslag. En dat allemaal om een druppel honing...

Uit: De vertellingen van 1.001 nacht, 9e boek, 582e nacht (navertelling: Erik Idema)

Gespreksvragen

- Door wie zijn schuld is het oorlog geworden in dit verhaal? Of kun je dat niet zeggen?
- Kun je in de echte wereld duidelijk zeggen wie er schuldig is aan een oorlog? Waarom wel of niet?



Wapens worden gereedschap

In de Bijbel staan bijzondere woorden van de profeet Jesaja, waarin gezegd wordt dat er op een dag overal vrede zal zijn (Jesaja 2:2-5). Op die dag zullen mensen hun wapens veranderen in gereedschap. Dat kunnen de kinderen ook!
Laat hen op een groot vel papier een eenvoudig zwaard tekenen, bijvoorbeeld zoals op dit plaatje:



Om het zwaard heen schrijven ze dingen waar je het zwaard voor kunt gebruiken. Daarmee noemen ze geen dingen waarbij je een ander pijn doet of iets stukmaakt. Kunnen de kinderen veel dingen bedenken?

Praten over oorlog en vrede

Over het geven van eerlijke antwoorden

Kinderen krijgen vaak iets mee van oorlogssituaties in de wereld, bijvoorbeeld via het Jeugdjournaal of doordat ze volwassenen erover horen praten. Kinderen kunnen hiervan schrikken; niet alleen omdat ze het erg vinden voor mensen die direct met de oorlog te maken hebben, maar ook omdat ze bijvoorbeeld bang kunnen zijn dat het hier ook oorlog kan worden. Als volwassene kun je kinderen waar mogelijk geruststellen. Tegelijk is het goed om je af te vragen hoe zeker je kunt zijn van je eigen antwoorden.

Bijvoorbeeld:

Een kind vraagt: 'Kan het hier ook oorlog worden?'

Een geruststellend antwoord zou zijn: 'Nee hoor, dat kan niet.' Maar de vraag is hoe zeker jij dat zelf weet. De kans bestaat dat kinderen dat aanvoelen en gaan doorvragen. Wat je ook zou kunnen antwoorden:

'Veel mensen doen hun best om de kans op oorlog in ons land zo klein mogelijk te maken. Dat doen ze bijvoorbeeld door samen te werken met andere landen. Met de landen waar je mee samenwerkt, krijg je niet snel oorlog. En landen die niet meedoen aan die samenwerking, zullen Nederland minder snel aanvallen. Want dan weten ze dat ze meteen ruzie hebben met veel landen tegelijk.'

Een ander voorbeeld: Een kind vraagt: 'Waarom laat God de oorlog niet stoppen?'

Met deze vraag kun je allerlei kanten uit: mensen kunnen de meest uiteenlopende (soms heel creatieve) antwoorden geven. Maar je kunt ook zeggen dat jij dat ook een moeilijke vraag vindt. Je kunt vertellen wat je gelooft: bijvoorbeeld dat God oorlog ook heel erg vindt. En dat we met onze zorgen en ons verdriet bij God terecht kunnen, ook als dat niet betekent dat het morgen opgelost is.

Bij gesprekken over oorlog en vrede kun je aan kinderen laten merken dat jij je ook weleens zorgen maakt om wat er in de wereld gebeurt. En je kunt vertellen waar jij rust en vertrouwen vandaan haalt.



UITNODIGING STARTZONDAG

Met gemeente ochtend

10:00 – 10:30 (inloop) welkom

+ koffie 

- Korte viering door Alice Buizer
- Koffie drinken
- Gemeente ochtend
- Koffietafel / lunch

Rond 14:00 afsluiting

Opgave bij Janneke of Fokje
(voor 10-10-'24)

13 oktober 2024



Locatie:
Warstiens

Janneke de Ruiter-

Donkersloot:

Nummer: 058-8435549

Mail: pw@deruiteragro.com

Fokje Hoekstra-Oosting

Nummer: 058-2552271

Mail:

fokjehoekstra66@gmail.com

UITNODIGING INZAGE BELEIDSPLAN

De kerkenraad heeft het beleidsplan herzien en de nieuwe versie van 2024 – 2028 ligt ter inzage!

U wordt van harte uitgenodigd om hier kennis van te nemen

Er zijn kerkenraadsleden aanwezig voor evt. toelichting

- Wanneer: Op vrijdag 27 september '24 van 15:00 – 17:00
- Locatie: de Frissel, Wergea



UITNODIGING GROOTHUISBEZOEK

Woensdagavond
13 november 2024
Van **19:30-21:30**

De Frissel, Wergea

Opgave voor **12-11-2024** bij:

Janneke de Rooter-Donkersloot:

Nummer: 058-8435549

Mail: pw@deruiteragro.com

Fokje Hoekstra-Oosting

Nummer: 058-2552271

Mail: fokiehoekstra66@gmail.com

Na aantal jaar willen we graag het
groothuisbezoek weer opstarten

De PKN heeft dit jaar het thema

"ALS NIEUW"

En dit thema willen we graag
hiervoor gebruiken

U bent van harte welkom

De deur is open!



Kinderpagina

Keurplaat

Het is herfst!





Belangrijke adressen:

Voorganger:

Ds. Alice Buizer-Tchiengang,
De Welle 48, 8939 AT Leeuwarden.
Tel. 058-2159100
Fax. 058-2990529
E-mail: alicebuizer@gmail.com

Ouderling/Contactpersoon voor het pastoraal werk:

Janneke de Ruiter-Donkersloot,
Palmastrjitte 6, 9005 MJ Wergea.
Tel. 058-8435549
E-mail: pw@deruiteragro.com

Ouderling/preekvoorziening:

Fokje Hoekstra-Oosting,
Hoofdstraat 66, 9003 LL Warten.
Tel. 058-2552271
E-mail: fokjehoekstra66@gmail.com

Ouderling :

Aletta Vries
Meagere Weide 10, 9003 MG Warten
Tel. 06-48834122
E-mail: vries.aletta@gmail.com

Diaken:

Harma Landheer,
Stukleane 6, 9003 XR Warten.
Tel. 058-2551746
E-mail: ghlandheer@hotmail.com

Diaken:

Grietje van der Velde-Bilstra
De Mieden 36, 9003 MS Warten.
Tel. 06-12289552
E-mail: pietengrietjevandervelde@gmail.com

Diaken:

Leentje Kalsbeek-van der Woude
De Terp 30
9005 NP Wergea
Tel: 058-2551218
E-mail: kalsbeekleentje@gmail.com

Voorzitter, penningmeester en administrateur van het College van kerkrentmeesters:

Piet van der Velde,
De Mieden 36, 9003 MS Warten.
Tel. 06-46172840
E-mail: pietengrietjevandervelde@gmail.com

Kerkvoogdij:

Wouter Schuurman
Warstienserdyk 1a
9005 XM Wergea
Tel: 058-2896595
E-mail: annschuurmans@hotmail.com

Kerkvoogdij:

Froukje Hoekstra
Oeble-om-wei 4
9004 XZ Warstiens
Tel. 058-2552036
hoekstrajepma@gmail.com

Kerkvoogdij:

Dick de Ruiter
Geate Mar 7
9005 XJ Wergea
Tel: 058-2551381
familie@deruiteragro.com

Redactie Kerkblad:

Antsje de Boer v.d. Woude,
De Marren 45, 9005 NS Wergea.
Tel. 058-2552329
E-mail: boerdejan@kpnmail.nl

Contactpersonen kerkgebouwen:

Kerk Warten:

Piet van der Velde,
De Mieden 36, 9003 MS Warten.
Tel. 06-46172840
E-mail: pietengrietjevandervelde@gmail.com

Kerk Warstiens:

Hedzer Weijer,
Buorren 6, 9004 XW Warstiens.
Tel. 06-38187604
E-mail: hyweijer@gmail.com

Kerkgebouw "de Frissel Wergea":

Leentje Kalsbeek-van der Woude
De Terp 30
9005 NP Wergea
Tel: 058-2551218
E-mail: kalsbeekleentje@gmail.com

Bankrelaties:

College van Kerk- rentmeesters:
Banknummer: NL68 INGB 0000 6406 45.
t.n.v.: Kerkvoogdij Wartengahe te Warten.

College van Diakenen:

Banknummer: NL40 RABO 0373 7396 56
t.n.v.: Diaconie Warten.



Hervormde
Gemeente
Wartengahe



Protestantse Kerk

Warten - Warstiens - Wergea

Kijk ook eens op de
website

www.wartengahe.nl

Kopij inleveren voor
9 december 2024 bij:

Antsje de Boer
boerdejan@kpnmail.nl



Preekrooster

September 2024

15	09.30 uur	Warstiens	Ds. A. Buizer-Tchiengang	Org. L. v.d. Meer
22	09.30 uur	Warten	Ds. L. Geylvoet	Org. A. Brouwer
29		Geen dienst		

Oktober 2024

06	09.30 uur	Warstiens	Ds. A. Buizer-Tchiengang H.A.	Org. Mea Stelma
13	10.00 uur	Warstiens	Ds. A. Buizer-Tchiengang Startzondag/gemeenteochtend	H. Landheer
20	09.30 uur	Warstiens	Dhr. T. de Jong	Org. Jelle Visser
27	09.30 uur	Warten	Ds. J. van Doorn	Org. Jan v.d. Wal

November 2024

03	09.30 uur	Wergea	Ds. A. Buizer-Tchiengang In de Frissel	Org. A. Brouwer
10	09.30 uur	Warten	Ds. J. van der Meer	Org. Jelle Visser
17	09.30 uur	Wergea	Dhr. T. de Jong In de Frissel	Org. Tj. Reitsma
24	09.30 uur	Warten	Ds. A. Buizer-Tchiengang Herdenkingsdienst	Org. Jan v.d. Wal

December 2024

01	09.30 uur	Wergea	Ds. A. Buizer-Tchiengang In de Frissel H.A.	Org. Jelle Visser
08	09.30 uur	Warten	Ds. D. Bargerbos	Org. Tj. Reitsma
15	09.30 uur	Wergea	Ds. A. Buizer-Tchiengang In de R.K. kerk Eucumenische dienst	Org. Jan Zwart
22	09.30 uur	Warten	Dhr. T. de Jong	Org. Mea Stelma
24	's avonds	Warten	Kerstkuier	
25	09.30 uur	Warten	Ds. A. Buizer-Tchiengang Eerste Kerstdag met het koor Ynspiraasje	Org. L. Wiersema
31	19.30 uur	Wergea	Ds. A. Buizer-Tchiengang In de Frissel	Org. R. Dijkstra