

Protestantse Kerk

Warten - Warstiens - Wergea

Underweis

Nieuwsbrief Warten-Warstiens-Wergea

Oktober 2020

38e Jaargang no. 3

In dit nummer

Onder de kersenboom

Erediensten

Startzondag

Oecumenische
Dienst 1 x Warten
1x Wergea

Vanuit de
Kerkenraad

Maarten Mook

Bloemengroet

Corona

Belangrijke
adressen

Preekbeurten

Onder de kersenboom – Afstand en nabijheid.

Het virus dat ons wereldwijd treft, brengt dilemma's met zich mee die nieuw voor ons zijn. Wat doe je en wat laat je? Hoe zorg je voor jezelf en voor elkaar in een samenleving waarin de spelregels veranderd zijn? Onlangs spraken we over die dilemma's op de werkgemeenschap van collega's predikanten. Zo ging het over de vraag: afstand en nabijheid in het pastoraat.

De "lockdown" heeft immers velen eenzaam gemaakt. En het komt natuurlijk extra hard aan als het coronavirus één van je dierbaren treft. En we keken op het gebied van de zorg, hoe het personeel bij de eerste golf besmettingen probeerde om iedereen zoveel mogelijk te beschermen, terwijl een deel zelf besmet raakte en daardoor uitviel. Wat is wijsheid in zo'n situatie?

Ook bespraken we hoeveel er van jongeren gevraagd wordt in deze tijd. Juist in een levensfase waarin het aangaan van nieuwe sociale contacten en het elkaar ontmoeten extra belangrijk is, zijn veel lessen online en gaan feesten niet door. De reactie "Ik behoor niet tot de risicogroep, scherm ouderen maar af, zodat ik minder voorzichtig hoef te zijn", is in dat opzicht te begrijpen. Maar stel dat het om je opa of je oma gaat? Dan komt het dichtbij, en ben je misschien meer gemotiveerd om je aan de maatregelen te houden. Het is immers veel zichtbaarder voor wie je het doet. Vrijheid en verbondenheid, het zijn thema's die vragen om een evenwicht dat voortdurend aangepast moet worden, opnieuw gevonden moet worden. De ruimte die jij neemt heeft invloed op je naaste. Dat is altijd zo, maar de verspreiding van het virus maakt het helder en wijst ons op die ander die in je nabijheid is. Ik moet daarbij denken aan 'de gulden regel': "Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet". Deze regel komt in verschillende varianten in religies en filosofieën voor. In het christendom kennen we de vertaling uit het evangelie: "Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen." (Mattheüs 7:12).

De context om deze woorden heen is dat Jezus zijn leerlingen inwijdt in een levenswijze waarin iets van het Koninkrijk van God zichtbaar wordt. Dat brengt een eigen verantwoordelijkheid met zich mee die niet gebaseerd is op wat gebruikelijk is maar op de doorwerking van de Liefde van de Eeuwige in ons handelen. Aandacht voor wie kwetsbaar zijn, hoort daarbij. Los van deze context spreekt 'de gulden regel' ons echter net zo goed aan. Niet als een opgelegde maatregel van bovenaf, maar als een oefening om je steeds te realiseren wat jouw keuzes voor een ander betekenen.

Als jij je in haar/zijn situatie zou bevinden, wat zou je dan nodig hebben? Hoe zou je willen dat de ander jou behandelt? Dat is een wisseling in perspectief die mijn vrijheid verbindt met die van de ander. Heel concreet: als ik in deze coronatijd iets laat, dan doe ik dat niet zozeer omdat het kabinet dat voorschrijft, maar omdat ik bij wil dragen aan het leefbaar houden van de samenleving. Daar geef ik een stukje van mijn vrijheid voor op in de hoop dat die ander dat ook voor mij doet. En ook als dat laatste niet zo is, blijf ik het doen. Jezus gaat ons daarin voor, dus niet alleen je vrienden liefhebben, maar ook die ander die je niet mag of die misschien niet goed meewerkt. Dat maakt de dilemma's er niet minder om. Er zijn helaas geen eenduidige of sluitende richtlijnen. Belangen en risico's moeten steeds opnieuw worden afgewogen.

We doen het voor onszelf, voor elkaar. Voor wie ons lief zijn. Voor de mensen om ons heen. Voor het personeel dat de zieken verzorgt. Voor ieder die op onze weg komt.

Ds. Alice Buizer-Tchiengang.

Erediensten in november/december.



Herfst.

Wat zal de herfst brengen? We weten het niet. Alles wat we plannen blijft onder voorbehoud. Als het kouder wordt moeten we immers misschien nog voorzichtiger worden dan we al zijn. Het najaar is het seizoen waarin het leven verkleurt. Er is het prachtige rood, oranje en geel. Maar er is ook het afscheid van de warmte, de komende kaalheid die raakt aan verlies. En dit jaar: de waakzaamheid om een grote tweede golf te beheersen. In deze periode gedenken we allen met wie wij geleefd hebben die ons zijn voorgedaan. Dat doen we zoals we dat gewend zijn op de laatste zondag van de kerkelijke jaar. Dit jaar zou dat op 22 november plaatsvinden. Er is samen met de Gereformeerde Kerk gezocht naar een vorm die in alle opzichten zorgvuldig is om alle mensen in onze dorpen te gedenken die van ons zijn heengegaan.

Maar dit jaar lukt dat vanwege de corona pandemie helaas niet omdat er een maximum van 30 personen geldt. Nu komt het erop aan om op een andere manier toch vorm te geven aan de herdenking en verbondenheid.

In oktober, november en december gaan de kerkdiensten gewoon door. We vieren ook dan zondag aan zondag dat Christus ons voorgaat als degene die ons doet opstaan. En we lezen hoe Hij ons de weg wijst in deze soms verwarrende wereld. Door alle seizoenen heen.

Ds. Alice Buizer-Tchiengang.

Startzondag

De startzondag die op 11 oktober gepland stond, ging vanwege de coronacrisis niet door en krijgt daarom een andere vorm dan wij gewend zijn. Er is iets moois bedacht om de verbondenheid die velen met de startzondag ervaren, uit te dragen. Er is een kaars uitgedeeld als licht dat met ons mee gaat en dat we mogen doorgeven.



Licht

Laten we ons warmen aan het licht.

*Laten we elkaar aansteken
met die warmte.*

*Laat de vlam van de hoop
in ons gloeien.*

*Laat het vuur in de korte lontjes
uitdoven.*

*En laat er een golf van warmte
door de wereld gaan.*

Achterop de kaart staat:



Geachte gemeenteleden,

De startzondag was gepland op afgelopen zondag 11 oktober 2020 bij de Doarpstún Snakkerbuorren bij Lekkum.

Maar helaas hebben wij als kerkbestuur de startzondag moeten afzeggen om de bekende reden.

Het samenzijn in de startzondag moeten we dit jaar missen, maar het gevoel van samenzijn, willen we uitdragen in de tekst op de kaart en in de kaars.

Met vriendelijk groet,
De gemeente Wartengahe.

29 november, eerste adventzondag.

LEVENSLIED

*Leven is wachten
dagen en nachten
denken en dromen
of het zal komen:
dat grote geluk.*

*Leven is vragen,
wachten, verdragen
zwoegen en zwijgen,
antwoorden krijgen
waarom je niet vroeg.*

*Leven is lijden,
niet te vermijden,
onmacht verduren,
eindeloos turen
naar komend licht.*

*Leven is dwalen,
oude verhalen
speuren en zoeken,
stoffige boeken:
de sporen van God.*

*Leven is kijken,
elkaar verrijken
opnieuw beginnen,
leren beminnen,
spontaan als een kind.*

*Leven is opstaan,
elkaar tegemoet gaan
't hart om te geven
en kwaad te vergeven.
Het leven is goed.*

Lied 830.

Dit mooie adventslied versterkt onze hoop op vrede. Er heerst spanning in het Middellandse Zeegebied tussen Turkije en Griekenland. Tegelijk hebben we steeds te maken met een samenleving op afstand. In dit lied van Henk Jongerius wordt een mooi overgang gemaakt van de hoop op vrede naar de komende tijd in het kerkelijk jaar. We lopen er zo mee de periode van Advent en Kerst in.

Het lied lijkt ons te willen zeggen dat er ondanks alles en in alle situaties reden is tot hoop omdat er dat woord van belofte is.

Het verhaal van het begin, de schepping van alles wat is, begint met licht. "Er moet licht komen, en er was licht." (Genesis 1:1-3). Dat licht van het begin is een belofte, de belofte dat wij nooit in de duisternis zullen blijven en dat er altijd licht aan de horizon gloort.

Oecumenische vieringen.

Op zondag 13 december is er de traditionele oecumene adventsviering met veel zang. Als de coronacrisis het toelaat, zullen de musici Haijke Haijtema (orgel) en Janneke Landman (camba) misschien kunnen meewerken aan deze viering. Omdat er per viering maar 30 personen zijn toegestaan (kinderen van 0-12 niet meegeteld), is door de adventscommissie dezelfde dienst twee keer op dezelfde ochtend gepland:

Om 09.30 uur in de Geref. Kerk in Warten

Om 11.00 uur in de St. Martinuskerk in Wergea

Opgave voor 1 december bij Harry de Groot, tel.: 058 255 12 32, e-mail grootdeharry@gmail.com

24 december, Kerstnacht, in Warstiens, (wellicht m.m.v. het koor "Ynspiraasje"? (19:30 uur)

25 december, 1ste kerstdag in Warstiens, (wellicht m.m.v. het koor "Ynspiraasje"? (09:30 uur)

31 december, Oudejaarsdienst in Warstiens (19:30 uur)

*Dat ons zorgen en werken
ergens toe dient,
dat ons leven hangt aan iemand.
Dat zij die ons zijn voorgegaan
zijn in het licht, rusten in vrede.*

*Dat ons schreien en lachen
ergens toe leidt,
onze liefde stoelt op iemand.
Dat zij die ons zijn voorgegaan
zijn in het licht, rusten in vrede.*

*Dat ons hopen en vertrouwen
ergens op slaan, –
dat ons lijden voert tot iemand.
Dat zij die ons zijn voorgegaan
zijn in het licht, rusten in vrede.*



Lied 736

Ds. Alice Buizer-Tchiengang.

Zondag 13 december 2020 Oecumenische Adventsviering
Thema: “zwart-wit”



1e viering: in Geref. Kerk, Warten

Aanvang: 09:30 uur*

2e viering: in de RK St. Martinuskerk, Wergea

Aanvang: 11:00 uur*

Voorganger: ds. Alice Buizer-Tchiengang

Ondersteund door de leden van de werkgroep Advent

orgel: Haijte Haijtema, Gamba: Janneke Landman

Opgave beide locaties verplicht vóór 7 december bij:

Harry de Groot: tel.: 058 255 12 32

Email: grootdeharry@gmail.com

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM !!*

** Er wordt steeds getoetst en indien nodig aangepast aan de dan geldende coronamaatregelen van de overheid*

Vanuit de kerkenraad.

Na de zomervakantie zijn wij als kerkenraad weer met frisse moed, en vol vertrouwen op wat komt bij elkaar gekomen.

Sinds 5 juli komen wij weer als gemeente bij elkaar voor de vieringen, en met wat aanpassingen, handen ontsmetten, 1,5 meter afstand, niet/zacht zingen, ging dit goed en konden wij weer wekelijks naar de kerk.

13 oktober hebben wij allemaal weer kunnen horen via radio en tv dat het virus weer op laait, het aantal besmettingen blijft onrustbarend stijgen en de regering komt met een aantal aangescherpte maatregelen.

Dat raakt de samenleving hard en het raakt ons als kerk. Het kerkelijk leven wat voorzichtig weer opgang kwam wordt op nieuw beperkt.

Fysieke contacten, samen zingen, ontmoetingen in huis en in het kerkgebouw zijn weer aan banden gelegd.

Dit houdt ook in dat wij met onze kerkdiensten extra moeten opletten en de aanpassingen strikt moeten handhaven. Ook is er een dringend advies om mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen in de kerk (in en uit gaan van de kerk).

Het is nog zeker mogelijk om samen te komen met 30 personen of minder. Van harte hoop ik dat u gebruik blijft maken van deze mogelijkheid. Wij willen als kerk de verantwoordelijkheid op ons nemen voor de samenleving en doen wat we kunnen om het virus te remmen wij willen ook juist in deze tijd, met al de beperkingen die er zijn, het kerkelijk leven gaande en staande houden.

Het is moe en verdrietig van te worden, ook om dat het einde voorlopig niet in zicht is.

In alles wat in deze dagen op onze weg komt, weten we ons afhankelijk van Gods Geest, om zijn leiding bidden wij,

Kom, Schepper Geest

Ontsteek in ons een vuur van Uw liefde

Houd ons vast

In Jezus Naam.

Geref. PKN kerk en Herv. Gemeente Wartengahe “Samen op weg “

Nadat de leden van beide gemeentes hebben ingestemd om aan dit proces te beginnen, is er een bijeenkomst geweest van de kerkenraden van de herv. gemeente Wartengahe en de geref. P.K.N. kerk en classis ds. Wim Beekman.

Ds. Wim Beekman is inmiddels bij beide kerkenraden op bezoek geweest, waarbij naar voren kwam dat beide kerken het Samen op Weg gaan, samen willen aangaan.

In deze bijeenkomst is besloten om een deskundig persoon te vragen om dit proces te begeleiden.

Met ds. Wim Beekman hebben wij een eerste stap gezet in het eerste Samen op Weg stappenplan.

Ds. Mook is bereid gevonden om ons hierin te begeleiden.

Er is inmiddels een S. o. W. werkgroep gevormd bestaande uit 2 mensen uit beide kerken en ds. Maarten Mook.

Vanuit onze kerk nemen Harma Landheer en Leentje Kalsbeek hierin plaats.

Hieronder volgt een korte voorstelling van ds. Maarten Mook.



Mag ik me kort voorstellen.....

Mijn naam is Maarten Mook en jong en oud in de gemeente mag mij van harte zo noemen en aanspreken. Doet u dat liever niet, dan mag het ook anders. Sinds april/mei 2016 van dat jaar ben ik met emeritaat (predikanten-pensioen).

Van 1993 tot genoemd emeritaat was ik predikant in Sneek en eerder was ik het in Nieuwegein-Zuid en Rheden de Steeg. Daaraan voorafgaand werkte ik tijdens mijn doctoraal, 2 jaar bij de kerk van Eindhoven Zuid. Een stad waar ik voorafgaande aan mijn theologiestudie een bouwkundestudie deed en voltooide. Ik ben geboren en getogen in Maarsse in een gezin met 5 kinderen, waarvan ik de middelste was. Mijn moeder was van NH. origine, mijn vader GK. Bij mijn schoonfamilie gold die dubbele komaf ook en in beide gevallen werd GK de hoofdtoon, ook al merkte je af en toe iets van het luchtige relativerende van NH. In 1975 trouwde ik met Dieneke, die opgroeide in Winterswijk. Dit moment bevond zich achter de 1^{ste} studie (bouwkunde) en net voor de 2de (theologie). In Kampen, waar ik theologie studeerde, werd onze oudste dochter geboren, in Eindhoven de oudste zoon en in Rheden-de Steeg kregen we daarna nog een zoon en een dochter.

Alle vier lopen ze gearmd, drie zijn er getrouwd en samen zijn ze goed voor 12 schatten van kleinkinderen. In mijn jeugd voelde ik mij al erg betrokken bij de kerk en geloof. Actief binnen de jongelingen vereniging, maar later ook in het studenten kerkwerk, steeds weer pratend over geloof en zingeving met vrienden en bekenden, aangestoken door bijzondere momenten in Taizé, al met al een combinatie van factoren deed mij kiezen voor de theologie, vooral met het oogmerk predikant te worden. Dominee vooral ook, met pastoraat en eredienst hoog in het vaandel. Ik heb nooit spijt gehad van die keuze en genoten van de vele contacten en dat wat je voor anderen (in Gods Naam) betekenen kunt en mag. Om met dat mooie werk op 65^e al te stoppen, terwijl anderen veel langer door mogen, viel mij zwaar. Ik zocht dus naar nieuwe kansen en uitdagingen en vond dat door hulp in het pastoraat te zijn voor een beperkte periode. Eerst in Heeg, later in Tjerkwerd/Dedgem en Gaast/Ferwoude en momenteel vooral ook in Workum. In principe houd ik als primaire werkdagen de maandag en de dinsdag aan. Daarnaast de meeste zondagochtenden, want dat ga her-en-der voor in kerkdiensten, vaak één om 09.30 uur en één om 11 uur. In uw gemeente hoop ik mee te denken in het proces van steeds verdergaand samenwerken en samengaan als gemeentes van hervormde en gereformeerde komaf. Zo'n proces is steeds weer een uitdaging. Ik maakte dit soort ontwikkelingen ook mee in Rheden-de Steeg, Nieuwegein en Sneek. Eindhoven was al een gefedereerde Samen-op-Weg gemeente toen ik er kwam. Tot zover even een klein inkijkje in mijn bestaan. Ik hoop de komende tijd met u samen op te lopen in een ontwikkeling waarin gemeentes en gelovigen naar elkaar toegroeien richting één gemeente, waarin één en dezelfde Heer beden (en gevierd) wordt.

Een hartelijke groet en Gods zegen toegewenst.

Ds. Maarten Mook.

De bloemen groet van onze gemeente ging naar:

05 juli	Piet en Janneke de Ruiters	Warga
19 juli	Hendrik en Reina Schuurmans	Warstiens
16 augustus	Hidde Engwerda	Warga
23 augustus	doopouders fam. de Vries-Klinkvis	Leeuwarden
13 september	Roel en Sjoukje Bos	Warten
20 september	Fam. Kooistra	Warga
27 september	Hans en Diana Terpstra	Warten
04 oktober	Joke Davidse	Warga
11 oktober	Alice en Bertus Buizer	Zuiderburen



Rectificatie.

Hieronder het verslag van Anton Nieuwdam over corona met de goede tekst van de coronavlag.

HOUD MOED, WEES LIEF

Bij de Gereformeerde hangt al weken lang de vlag met het opschrift.

Dit is natuurlijk veelzeggend. Moed houden is denk ik heel belangrijk vooral in deze tijd en dus ook als het nodig is mensen moed geven. Het liefhebben is ook veelzeggend alleen het fysieke liefhebben staat nu even in de wachtstand. Toen we op 8 maart j.l. in Warten de kerkdienst bijwoonden had geen van ons het idee dat dit voorlopig de laatste keer zou zijn dat we op deze manier bijeen waren.

De laatste keer van samen zingen en bidden. Nadien was er de Mattheus passion en alle vieringen rondom Pasen die we nu noodgedwongen thuis moesten vieren.

Heel fijn dat nu iedere zondag een viering op Omrop Fryslân is vanuit de kerk in Franeker.

En wat zou het fijn zijn om binnen niet te lange tijd op deze manier als Gemeente weer samen te kunnen zijn! Maar we moeten geduld hebben en ook moed houden want eens zal er weer een zondag zijn dat de klokken om 8 uur en kwart over negen luiden en kunnen we dan elkaar weer van dichtbij begroeten. In deze tijd van weinig ontmoetingen is er gelukkig nog de telefoon. Zodat we over en weer kunnen horen hoe het gaat. In de tussentijd gaat het leven verder maar zijn er natuurlijk zeker zorgen voor de nabije toekomst. Een toekomst met of zonder werk. Een portemonnee die wellicht wat lichter is. Maar we moeten ondanks dat ons ook realiseren dat zoals het tot nu ging wel erg veel mogelijk was.. Het meer is en was nooit vol, en wellicht breken er naderhand weer tijden aan dat we weer eens pas op de plaats moeten maken.

Aan de vlaggenmast bij mij thuis hangt een mooie rode vlag met daarop de tekst

“Met Elkaar, Voor Elkaar.”

Hopelijk gaat deze leus gelden voor alle tijden die komen waarop we samen weer gezond en veilig kunnen leven.

Anton Nieuwdam.

PUZZELHOEKJE

Quiz



- 1 vestingdorp in Groningen
- 2 Engels voor gemberbier
- 3 bekend fietsenmerk
- 4 kalfslapje met gehakt
- 5 zuster van koning Felipe
- 6 bijnaam van Amsterdam
- 7 Wat zijn pomodori?
- 8 geboorteland van Máxima
- 9 bekend christelijk gebed
- 10 oude naam van Congo



Woordrijgen



- 1 afwas - ... - onderdeel
- 2 douche - ... - personeel
- 3 appel - ... - wafel
- 4 steun - ... - zaak
- 5 snel - ... - koopje
- 6 grens - ... - wagen
- 7 decor - ... - fout
- 8 pap - ... - aar
- 9 duim - ... - uit
- 10 brood - ... - dief



Filmagenda.

- Woensdag 20 jan. 2021 "Sorry we missed you"
- Donderdag 18 febr. 2021 "Barn"
- Woensdag 17 maart 2021 "Ida"

Belangrijke adressen:

Voorganger:

Ds. Alice Buizer-Tchiengang,
De Welle 48, 8939 AT Leeuwarden.
Tel. 058-2159100
Fax. 058-2990529
E-mail: alicebuizer@gmail.com

Ouderling/Contactpersoon pastoraal werk:

Janneke de Ruiter-Donkersloot,
Palmastrjitte 6, 9005 MJ Wergea.
Tel. 058-8435549
E-mail: pw@deruiteragro.com

Ouderling/preekvoorziening:

Fokje Hoekstra-Oosting,
Hoofdstraat 66, 9003 LL Warten.
Tel. 058-2552271
E-mail: fokjehoekstra66@gmail.com

Diaken:

Harma Landheer,
Stukleane 6, 9003 XR Warten.
Tel. 058-2551746
E-mail : ghlandheer@hotmail.com

Diaken en lid van het college van rentmeesters:

Wigle Vriesinga,
De Marren 31, 9005 MS Wergea.
Tel. 058-8448499
E-mail: wigle@impactpoeder.nl

Voorzitter, penningmeester en administrateur van het College van kerkrentmeesters:

Piet van der Velde,
De Mieden 36, 9003 MS Warten.
Tel. 058-2552874
E-mail: pietengrietjevandervelde@gmail.com

Redactie Kerkblad:

Antsje de Boer v.d. Woude,
De Marren 45, 9005 NS Wergea.
Tel. 058-2552329
E-mail adres: boerdejan@kpnmail.nl

Contactpersonen kerkgebouwen:

Kerk Warten:

Piet van der Velde,
De Mieden 36, 9003 MS Warten.
Tel. 058-2552874
E-mail: pietengrietjevandervelde@gmail.com

Kerk Warstiens:

Hedzer Weijer,
Buorren 6, 9004 XW Warstiens.
Tel. 058-2551204
E-mail: hyweijer@gmail.com

Kerkgebouw "de Frissel Wergea":

Wigle Vriesinga,
De Marren 31, 9005 MS Wergea.
Tel. 058-8448499
E-mail: wigle@impactpoeder.nl

Bankrelaties:

College van Kerk- rentmeesters:

Banknummer: NL68 INGB 0000 6406 45.
t.n.v.: Kerkvoogdij Wartengahe te Warten.

College van Diakenen:

Banknummer: NL40 RABO 0373 7396 56
t.n.v.: Diaconie Warten



**HERVORMDE
GEMEENTE
WARTENGAHE**

**Kijk ook eens op de
website**

www.wartengahe.nl

Voorganger

Ds. A. Buizer-Tchiengang
De Welle 48
8939 AT Leeuwarden
058-2159100

Contact pastoraal werk

Janneke de Rooter-
Donkersloot
Palmastrjitte 6
9005 MJ Wergea
058-8435549

Kopij inleveren bij

Antsje de Boer-v.d.Woude
De Marren 45
9005 NS Wergea
058-2552329
boerdejan@kpnmail.nl



Preekrooster

Oktober 2020

18	09.30 uur	Warstiens	Ds. A. Buizer-Tchiengang	
25	09.30 uur	Warten	Ds. H. Post-Knol	

November 2020

01	09.30 uur	Warstiens	Dhr. T. de Jong	
08	09.30 uur	Warten	Ds. A. Buizer-Tchiengang	
15	09.30 uur	Warstiens	Ds. E. Geijlvoet	
22	09.30 uur	Warten	Ds. A. Buizer-Tchiengang	
29			Geen dienst	

December 2020

06	09.30 uur	Warstiens	Ds. J. van Doorn	
13	09.30 uur	Warten	Ds. A. Buizer-Tchiengang en Gereformeerde kerk en de Raad van Kerken	Oecumenische dienst in de Gerf. Kerk Warten
13	11.00 uur	Wergea	Ds. A. Buizer-Tchiengang en Gereformeerde kerk en de Raad van Kerken	Oecumenische dienst in de R.K. kerk Wergea
20	09.30 uur		Geen dienst	
24	19.30 uur	Warstiens	Ds. A. Buizer-Tchiengang	Kerstnachtsdienst
25	09.30 uur	Warstiens	Ds. A. Buizer-Tchiengang	Eerste Kerstdag
27			Geen dienst	
31	19.30 uur	Warstiens	Ds. A. Buizer-Tchiengang	Oudejaarsdienst

Januari 2021

03	09.30 uur	Warten	Ds. A. Buizer-Tchiengang	
10	09.30 uur	Warten	Ds. J. van Doorn	
17	09.30 uur	Warstiens	Ds. W. Tinga	
24	09.30 uur	Warten	Ds. A. Buizer-Tchiengang	Met de Gereformeerde gemeenteleden
31			Geen dienst	