

Protestantse Kerk

Warten - Warstiens - Wergea

Underweis

Nieuwsbrief Warten-Warstiens-Wergea

November 2016

34e Jaargang no. 4

In dit nummer

Onder de kersenboom

Vanuit de kerkenraad

Jaarplanning

Bloemengroet

Gedicht

Belangrijke adressen

Preekrooster

Onder de Kersenboom: Geestkracht die mensen verbindt ...

Op dit moment van schrijven zijn we verdrietig door het plotselinge overlijden van mijn iets oudere broer, Abel, in Kameroen en staan we stil bij wat ons verbindt.

We kijken daarbij niet alleen naar de binding binnen de familie maar ook daarbuiten.

In deze tijd van gedachtenis van onze dierbaren die wij deze maand november vieren, kijken we niet alleen naar de verbinding binnen de kerkelijke gemeenten, maar ook daarbuiten, in onze dorpen, in de kenniskringen en wereldwijd.

De ervaring van mijn eerste bezoek aan de stad Berlijn blijft me bij. Als je in deze Duitse hoofdstad rondloopt, ontkom je niet aan een pijnlijke geschiedenis. Musea en gebouwen herinneren je aan het nazirijk onder Hitler, de Tweede Wereldoorlog, de splitsing tussen West en Oost, de Muur, het IJzeren Gordijn en de val van de muur in 1989. De stad getuigt nog altijd van jaren van verwarring en ontbinding. Monumenten vertellen ons nog het verhaal over mensen die betoverd werden door een leider als Hitler met zijn Jodenhaat. Geen ruimte voor andere meningen en godsdiensten. Wandelend langs een restant van de oude Muur, twee kilometer lang, ging er van alles door me heen. De Muur staat voor alles wat mensen kan vervreemden van zichzelf en elkaar. De Muur representeert de verbijsterende splitsing tussen mensen, families en volken in naam van een kwade ideologie. En als je kijkt naar de dag van vandaag, kom je soortgelijke muren nog altijd tegen, al dan niet van steen.

In de Bijbel staat een wijze spreuk van Prediker. Hij schrijft ergens in hoofdstuk 4 over de kracht van verbinding. Weg muren! Je kunt maar beter met z'n tweeën zijn, zegt Prediker. Als de één valt, dan helpt de ander hem/haar weer overeind en andersom. Samen sta je sterk. Dat ervaar ik ook deze dagen door de steun van veel mensen bij het verlies van mijn broer. Prediker vergelijkt de wederkerige relatie met een touw dat gemaakt is van drie strengen. Dat trek je niet zomaar kapot. Waar twee mensen samen zijn en hun leven durven delen, daar lijkt het wel alsof er nóg 'Iemand' is. In hetzelfde Duitsland stuitte ik ook op een groots voorbeeld van deze alles overwinnende kracht: Dietrich Bonhoeffer (1906-1945). Staande bij zijn ouderlijk huis raakte ik ontroerd door zijn verhaal. Bonhoeffer promoveerde al op zijn 21ste summa cum laude in de theologie. Hij schreef over de navolging van Christus en zag al vroeg het grote gevaar van het naziregime

van Hitler. Hij durfde zich in woord en daad te verzetten tegen het kwaad in naam van de God, die geen muren wil maar liefde. Door zijn verzet belandde hij in de gevangenis en werd hij vlak voor de bevrijding opgehangen. Hij werd gedood maar leeft in zijn boeken voort. Zijn boeken en brieven uit de gevangenis spreken tot op de dag van vandaag veel mensen aan. Geloof betekende voor hem verzet en overgave. Mystiek hoort altijd hand in hand te lopen met engagement. Wat ons verbindt, vandaag, hier en nu is de geestkracht en de liefde die muren omverwerpt. Of zoals Bonhoeffer, deze moderne Prediker, zei:

'De eerste dienst in de gemeenschap is dat de één naar de ander luistert. Zoals de liefde tot God begint met het luisteren naar zijn Woord, zo begint de liefde tot de ander ermee dat we naar onze broer en zus luisteren.'

Ds. Alice Buizer-Tchiengang.

Niet vergeten.

Uit: Troost...is wat ik je wens, Ina Sipkes-de Smit

*ik zal je niet vergeten
ik kan het niet
daarvoor heb ik je te veel liefgehad
ik zal nog heel vaak aan je denken
dat weet ik zeker lieve schat
de tijd zal wonden helen*

*ik weet het niet
het wordt wel vaak gezegd
de tijd zal mij het leren
ik hoop daar op, wetend:
jouw liefde is voor altijd
in mijn hart gelegd*

Ds. Alice Buizer-Tchiengang.



Vanuit de kerkenraad.

Startzondag:

Op 25 september startten we het nieuwe seizoen met een zeer geslaagde startzondag. Dit jaar weer samen met onze zuster gemeente Reduzum, Friens en Idaard en in ons kerkgebouw De Frissel.



“Deel je leven” is het jaarthema wat we kregen aangereikt van de landelijke PKN en was ook het thema van deze ochtend. Aan de deelnemers was van te voren gevraagd iets mee te nemen wat representatief is voor zijn of haar leven en we zagen dat dat van alles kon zijn, foto's, voorwerpen, gedichten. In kleine groepen werden ervaringen uitgewisseld en herinneringen gedeeld. De Frissel zag er weer heel gezellig uit, met dank aan kosteres Joukje. We sloten de ochtend af met een lekkere lunch. Voor het eerst sinds jaren was er weer een koor gevormd door mensen van beide gemeenten, zeer geslaagd. En wat ook niet onvermeld mag blijven is het lekkere gebak bij de koffie, gebakken door Antje Landheer.

Kerkgebouw Warten

In het vorige kerkblad gaf ik al aan dat het wel erg lang duurt voordat er met de verbouw kan worden begonnen en we wachtten op de vergunningen. Helaas wachten we nog steeds en hebben te horen gekregen dat het nog wel tot april 2017 kan duren voordat de vergunningen in behandeling worden genomen..... Piet van der Velde zit er genoeg achteraan en blijft mails sturen, maar we moeten dus erg veel geduld hebben.

Gezamenlijke activiteiten met de Gereformeerde Kerk:

Ieder jaar is er een gezamenlijke vergadering met de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente Warten- Wergea en is al meerdere keren de mogelijkheid van een gezamenlijke dienst ter sprake gekomen. Wij zijn nu uitgenodigd voor de dienst op 30 oktober met dominee Boomsma als voorganger. Ik hoop dat er een aantal gemeenteleden op de uitnodiging ingaat.

Daarnaast is er nieuw initiatief in de Gereformeerde Gemeente om met jongeren in gesprek te komen. Net als in onze gemeente zijn er bijna geen jongeren in de tienerleeftijd die naar de kerk komen. Het is voor hen waarschijnlijk een plek waar ze voor hun gevoel niets te zoeken hebben. Maar misschien moeten we het er niet bij laten maar juist op zoek gaan naar deze jongeren om te horen wat ze wel willen, wat hen bezig houdt enz., aldus de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk. Jongerencoach Robert Colijn van Youth for Christ gaat enkele weken op onderzoek uit in Warten. De voorzitter van de Gereformeerde kerkenraad, Liesbeth Pander, is bij onze kerkenraad aangeschoven om de plannen toe te lichten. Vervolgens hebben wij er als kerkenraad over gesproken en besloten mee te doen! In de volgende Onderwijs volgt nadere informatie.

Gemeente-ochtend:

Deze keer wat eerder in het jaar dan u van ons gewend bent, namelijk op 8 januari 2017, de eerste keer dat we als gemeente weer bij elkaar zijn in het jaar 2017. Noteer de datum alvast.

Herdenkingszondag:

Het is al begin november als deze Underweis verschijnt en op 20 november is de herdenkingszondag, de dag waarop we alle mensen uit onze drie dorpen die zijn overleden herdenken. We noemen de namen en steken een kaarsje aan. Een goede traditie inmiddels.



Namens de kerkenraad,
Janneke Ytsma.

Jaarplanning 2016-2017:

20-11-16	Herdenkingszondag
23-11-16	Filmavond in De Frissel
11-12-16	Oecumenische Adventsdienst
12-12-16	Inleveren kopij Onderweis
14-12-16	Kerkenraad
08-01-17	Gemeente-ochtend
19-01-17	Filmavond in De Frissel
25-01-17	Kerkenraad
15-02-17	Koffieochtend in De Frissel
01-03-17	Gezamenlijke kerkenraad met Gereformeerde kerk
08-03-17	Kerkenraad
13-03-17	Inleveren kopij Onderweis
15-03-17	Filmavond in De Frissel
05-04-17	Kerkenraad
10-05-17	Koffie ochtend in De Frissel
10-05-17	Kerkenraad
15-05-17	Inleveren kopij Onderweis
21-06-17	Kerkenraad

Bloemengroet.

11/9	Anton Nieuwdam	Warten
18/9	Freerkje Terpstra	Warga
02/10	Fam. v/d Vlugt	Grou
09/10	Hedzer en Ypie Weijers	Warstiens
23/10	Piet en Anneke Gerbens	Warstiens



Inspiratie.

Er is meer tussen hemel en aarde,
meer dan je ziet op het eerste gezicht.
Meer dan getallen en kille grafieken,
harde bewijzen en nieuwe technieken.
Meer dan er ooit is belicht.
Er is meer tussen hemel en aarde,
onbegrepen en wonderlijk veel,
meer dan wat mensen verklaarden.
Er is meer van meer waarde, veel meer.

Ik zie de zon de warmte van liefde,
de kracht die de mensen verbindt.
Ik hoor de stilte de stem van de aarde:
het suizen van de wind.
De adem die leven geeft, mensen weer aanblaast,
de geest die ongreepbaar begint.
Ik zie, ik zie wat jij ook kunt zien, soms even misschien.

Er is meer tussen hemel en aarde,
meer dan je denkt als je vluchtigjes kijkt.
Meer dan tabellen en saaie verslagen,
meer dan besloten in duizend verdragen,
meer dan uit onderzoek blijkt.
Er is meer tussen hemel en aarde,
onbegrepen en wonderlijk veel.
meer dan je aan kennis vergaarde.
Er is meer tussen hemel en aarde,
er is meer van meer waarde, veel meer.

Ik voel om me heen, onzegbaar van sterkte,
een kracht die me optilt en draagt.
Een bron die nooit opdroogt,
waar ik hoop uit kan putten, waarmee je het leven waagt.
Geheim dat je stil maakt en steeds weer verwondert,
geen antwoorden geeft, maar juist vraagt.
Ik zie, ik zie wat jij ook kunt zien,
soms even, soms even misschien.

Er is meer tussen hemel en aarde,
onbegrepen en wonderlijk veel.
Meer dan je in dromen bewaarde,
er is meer tussen hemel en aarde,
er is meer van meer waarde, veel meer



Belangrijke adressen:

Voorganger:

Ds. Alice Buizer-Tchiengang,
De Welle 48, 8939 AT Leeuwarden.
Tel. 058-2159100
Fax. 058-2990529
E-mail: alicebuizer@gmail.com

Ouderling/voorzitter:

Janneke Ytsma-Kampen,
It Foarhûs 2, 9005 RS Wergea.
Tel. 058-2552355
E-mail: ytsma32@gmail.com

Ouderling/Contactpersoon voor het pastoraal werk:

Janneke de Ruiters-Donkersloot,
Palmastrjitte 6, 9005 MJ Wergea.
Tel. 058-8435549
E-mail: pwderuiter@gmail.com

Ouderling/preekvoorziening:

Fokje Hoekstra-Oosting,
Hoofdstraat 66, 9003 LL Warten.
Tel. 058-2552271
E-mail: hoekstra@ned sight.nl

Diaken:

Harma Landheer,
Stukleane 6, 9003 XR Warten.
Tel. 058-2551746
E-mail : ghlandheer@hotmail.com

Diaken en lid van het college van rentmeesters:

Wigle Vriesinga,
De Marren 31, 9005 MS Wergea.
Tel. 058-8448499
E-mail: wigle@impactpoeder.nl

Voozitter, penningmeester en administrateur van het College van kerkrentmeesters:

Piet van der Velde,
De Mieden 36, 9003 MS Warten.
Tel. 058-2552874
E-mail: pietengrietjevandervelde@gmail.com

Redactie Kerkblad:

Antsje de Boer v.d. Woude,
De Marren 45, 9005 NS Wergea.
Tel. 058-2552329
E-mail: boerdejan@kpnmail.nl

Contactpersonen kergebouwen:

Kerk en consistorie Warten:

Piet van der Velde,
De Mieden 36, 9003 MS Warten.
Tel. 058-2552874
E-mail: pietengrietjevandervelde@gmail.com

Kerk Warstiens:

Hedzer Weijer,
Buorren 6, 9004 XW Warstiens.
Tel. 058-2551204
E-mail: hyweijer@gmail.com

Kerkgebouw "de Frissel Wergea":

Joukje van der Meij-Abma,
De Marren 49, 9005 NS Wergea.
Tel. 058-2551965
E-mail: peterenjoukje@gmail.com

Bankrelaties:

College van Kerk- rentmeesters:

Banknummer: NL68 INGB 0000 6406 45.
t.n.v.: Kerkvoogdij Wartengahe te Warten.

College van Diakenen:

Banknummer: NL17 FVLB 0699 7457 80
t.n.v.: Diaconie Warten.



Preekrooster

November 2016				
06	09.30 uur	Warstiens	Ds. J. van Doorn	
13	09.30 uur	Warten	Ds. Huizinga	
20	09.30 uur	Warstiens	Ds. A. Buizer-Tchiengang	Herdenkingsdienst
27	09.30 uur	Warten	Ds. H. Post	
December 2016				
04	09.30 uur	Warstiens	Dhr. T. de Jong	
11	19.00 uur	Wergea de Bidler	Ds. A. Buizer-Tchiengang	Oecumenische Adventsviering met thema "Wie durft leider te zijn".
18	09.30 uur	Warstiens	Ds. J. van Doorn	
24	20.30 uur	Warstiens	Ds. A. Buizer-Tchiengang	Gezamenlijke dienst met de Doopsgezinde kerk m.m.v. Ynspiraasje
25	09.30 uur	Warstiens	Ds. A. Buizer-Tchiengang	Kerst m.m.v. Ynspiraasje
31	19.30 uur	Warstiens	Ds. A. Buizer-Tchiengang	Oude Jaarsdienst

**Kijk ook eens op de
website**

www.wartengahe.nl

Voorganger

Ds. A. Buizer-Tchiengang
De Welle 48
8939 AT Leeuwarden
058-2159100

Contact pastoraal werk

Janneke de Rooter-
Donkersloot
Palmastrjitte 6
9005 MJ Wergea
058-8435549

Kopij inleveren voor 12 december 2016 bij:

Antsje de Boer-v.d.Woude
De Marren 45
9005 NS Wergea
058-2552329
boerdejan@kpnmail.nl

