

Het leven van Etty Hillesum

Deze **koffieochtend** gaat over de dagboeken en het leven van Etty Hillesum.

Etty Hillesum (1914-1943) kenmerkt zich door haar joodse afkomst, onstuimigheid grilligheid maar ook door haar geloof in de kracht van de liefde, God en de medemens.

Esther (Etty) Hillesum kreeg bekendheid door de publicatie van haar dagboek, 38 jaar nadat zij werd vermoord in Auschwitz (Polen). In deze dagboeken verwoordde zij haar persoonlijke ontwikkeling te midden van de Tweede Wereldoorlog.

Deze levenskunst, inspiratie en kracht proberen we met muziek en fragmenten uit haar dagboeken vorm te geven. Het verhaal en muziek komen “echt binnen”.

Er is ruimte voor reactie en eigen ervaring.

Datum: woensdag 11 mei **Plaats:** De Frissel.

Tijd 9.30 inloop met koffie, neem gerust iemand mee.

Deze ochtend is georganiseerd door de hervormde gemeente Wartengahe,

