

# FILM AVOND



## 12 Years a Slave

Dit is het waar gebeurde verhaal over het leven van Solomon Northup, een ontwikkelde zwarte man, getrouwd en vader van twee kinderen. Hij woont in Saratoga, in de staat New York, waar hij werkt als timmerman en violist. In 1841, wordt hij onder valse voorwendselen, waaronder de belofte van een nieuwe baan, meegelokt naar Washington, D.C., waar de slavernij nog niet was afgeschaft. Hij wordt twaalf jaar lang tewerkgesteld onder erbarmelijke omstandigheden. De dagelijkse "quota" moet wel behaald worden, anders zijn de consequenties onmenselijk. Terwijl hij de gruweligheden van het leven als een slaaf onder verschillende eigenaren moet ondergaan, droomt hij van een terugkeer naar huis. Wordt zijn droom werkelijkheid ?



**Waar:** De Frissel, Kerkbuurt 10 in Wergea  
**Wanneer:** Donderdag, 16 februari 2023  
**Inloop:** 19.15 uur staat de koffie/thee klaar  
**Aanvang film:** 19.45 uur



**Iedereen is welkom en de toegang is gratis !**

Na afloop van de film is er gelegenheid om na te praten met wat te drinken en te knabbelen.

*Deze activiteit wordt georganiseerd door de Herv. Gemeente Wartengahe en heeft een interkerkelijk karakter.*

[www.wartengahe.nl](http://www.wartengahe.nl)

