

FILM AVOND



De als kleine jongen uit het door oorlog verscheurde Eritrea, door blanke Amerikanen geadopteerde Luce, lijkt een gouden toekomst tegemoet te gaan. De jonge Luce ontwikkelt zich, ondanks zijn moeilijke kinderjaren als kind soldaat, niet alleen als een talentvolle atleet, maar ook als modelstudent. Zijn reputatie wordt echter bedreigd nadat één van zijn leerkrachten een ontdekking doet, wegens een door hem geschreven essay, ingegeven door zijn verleden, over hoe geweld noodzakelijk is om een stabiele samenleving te creëren. Verscheurd door twijfel over wie Luce is, vinden de ouders dat hun leven niet bedoeld is om een politieke statement te maken. Deze film over de actuele staat van (Amerikaans) racisme laat zich niet gemakkelijk terzijde schuiven.

Waar: De Frissel, Kerkbuurt 10 in Wergea
Wanneer: Donderdag, 4 november, 2021
Inloop: 19.15 uur staat de koffie/thee klaar
Aanvang film: 19.45 uur



Iedereen is welkom en de toegang is gratis !

Wij nemen de richtlijnen van het RIVM in acht

Na afloop van de film is er gelegenheid om na te praten.



Deze filmavonden hebben een interkerkelijk karakter.

