

FILM AVOND

UNTER BAUERN



'Unter Bauern' is de verfilming van de memoires van de joodse Marga Spiegel. Hierin beschrijft ze hoe moedige boeren van 1943 tot het eind van de oorlog haar man hebben verstoppt en haarzelf en haar dochtertje onder valse naam op de boerderij hebben laten wonen. Op het helpen van joden staat de doodstraf. Alleen de boer en zijn vrouw kennen de ware achtergrond van de nieuwe gasten, die zich snel aanpassen en deelnemen aan het werk op de boerderij. Tussen Marga en Anni, de dochter des huizes, ontwikkelt zich zelfs een diepe vriendschap, ook al is de laatste verliefd op een aanvoerder van de Hitlerjeugd. De Nazi's zijn bijzonder waakzaam en houden alles in de gaten... Met 'Unter Bauern' wordt voor het eerst in een speelfilm aandacht besteed aan het fenomeen 'onderduiken' in Duitsland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben slechts enkele honderden joden in Duitsland op deze manier de Holocaust weten te overleven.

Waar: De Frissel, Kerkbuurt 10 in Wergea
Wanneer: Donderdag, 14 maart 2019
Inloop: 19.15 uur staat de koffie/thee klaar
Film: 19.45 uur



Iedereen is welkom en de toegang is gratis !

Na afloop van de film is er gelegenheid om na te praten met wat te drinken en te knabbelen.

Deze activiteit wordt georganiseerd door de Herv. Gemeente Wartengahe en heeft een interkerkelijk karakter.



www.wartengahe.nl

