

Film avond



“Down to Earth” is een film over een Nederlandse familie die de hectiek en patronen van de hedendaagse wereld achter zich laat, en begint aan de reis van hun leven naar de uithoeken van de aarde. Een gezin met drie kinderen, zonder plan, met een camera en rugzak, bezoeken ze tijdens een vijf jaar durende avontuur verschillende stammen op zes continenten. Ze filmen hun ontmoetingen met de Earth Keepers, zij die nog in verbinding en harmonie leven met de aarde, de bron van ons bestaan.

Waar: **De Frissel, Kerkbuurt 10, Wergea**
Wanneer: **Donderdag, 10 januari, 2019**
Inloop: **19.15 uur staat de koffie/thee klaar**
Aanvang film: **19.45 uur**



Iedereen is welkom en de toegang is gratis!

Na afloop van de film is er gelegenheid om na te praten met wat te drinken en te knabbelen.